

Vraag het aan Morya



Doe iets met je handen

“Dikwijls komen mensen tot de ontdekking dat ze heel veel dingen niet willen maar ze vinden dan niet wat ze wel willen. Dan moeten ze daar een uitzondering in maken, dat ze dan zomaar iets proberen, zonder precies te weten wat, maar ze moeten handelen. En in dat handelen vinden ze dan ook de eenvoud. Want hoe kan je nu drie dingen tegelijk doen?”

Door met je handen bezig te zijn, leer je zien dat je altijd handen tekort hebt. Je moet dan zien dat je je concentreert en door die concentratie kom je in een eenvoud.

Handelen is dikwijls heel belangrijk in het leven van de mens. Wanneer je iets doet, wanneer je met je handen bezig bent, dan kan je in een concentratie komen en dit is precies de bedoeling: de handen leiden de mens tot een concentratie, wees daar heel bewust van.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The letters are fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 6: ‘Het Licht van God komt via de Engelen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 353

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


